



T.C.
MANİSA VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Sayı :27092994/821.99/10816748

17.07.2017

Konu :Seminer İzin Talebi

.....KAYMAKAMLIĞINA

(İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi : Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 13/07/2017 tarihli ve 10699977 sayılı yazısı

Kayseri ili Melikgazi ilçesinde faaliyet gösteren Kafile İlim ve Kültür Derneğinin, "seminerler" etkinliğinin duyurulması talebine ilişkin ilgi yazı ve ekleri yazımız ekinde gönderilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Recep DERNEKBAŞ

Vali a.

İl Millî Eğitim Müdürü

Ek :

Bakanlığın yazısı

DAĞITIM:

17 İlçe Kaymakamlığına (İlçe MEM)

08/06/2017

Milli Eğitim Bakanlıđı'na
(Yenilik Teknoloji Genel Müdürlüğü)

Kafile İlim ve Kültür Derneđi olarak; 2017-2018 eğitim-öđretim yılında Türkiye geneli resmi/özel tüm lise ve dengi okul öđrencilerine yönelik, seminerler düzenleme adına 12.05.2017 tarihinde tarafınıza başvuru yaptık.

Gelen cevapta konuşmacıların özgeçmiş bilgileri ve seminerde ele alınacak konuların ayrıntılı şekilde yazılı veya görsel sunumların Genel Müdürlüğüne gönderilmesi talep edilmesi üzerine; konuşmacı özgeçmişleri ile seminerin hedefini ve konusunu ayrıntılı anlatan iki video görüntüsü de tarafınıza gönderilmiştir.

Geređinin yapılmasını arz ederiz.

Adres: Camii Kebir Mah.

Tutluhan Sok. Köşk Apt.

No:6/6

MELİKGAZI/KAYSERİ

Tel: 0506 054 1601

0533 964 44 45

Kafile İlim Ve Kültür Derneđi

L- 5

SEMİNER İÇERİĞİ:

Merhaba arkadaşlar. Biz Kafile İlim ve Kültür Derneğinden geliyoruz. İsmim...(seminer konuşmacısı kendini tanıttı).Kafile İlim ve Kültür Derneği Kayseri’de faaliyet yapan ,özellikle gençlere milli ve manevi duyguları aşlamak için kurulmuş bir dernek. Bizleri daha iyi tanımak isteyen sosyal medyadan video ve sayfalarımıza bakabilir.

Bugün varlığın gayesi hakkında kısa bir seminer gerçekleştireceğiz. Yani insan bu dünyaya neden geldi. Neden yaratıldı? Sorularına cevaplar arayacağız.

Peki sizlere sorayım: “Ben dünyaya geliş amacımı biliyorum” diyen var mı?

Gelen cevaplardan sonra bu sorunun cevabını arayalım isterseniz. Gözünüzü açtığınızda kendinizi bir uçağın içinde bulduğunuzu farz edin. 3000 kişilik büyük bir uçak. Görüyoruz ki bu uçaktan her gün 2-3 insan aşağıya atılıyor. Böyle bir durumda olan bir insan hangi soruları sorar? Bu uçak nereye gidiyor? Her gün bu insanları neden aşağıya atıyorlar? Atılan insanlar nereye gidiyor? Beni bu uçağa bindiren Zat benden ne istiyor? gibi sorular sorarız herhalde. Bu soruları cevaplamak insanın birinci vazifesidir. Bu sorulara cevap bulmadan önümüze en leziz yiyecekler de gelse keyif alarak yiyebilir miyiz ? Hayır. Aslında benzer bir durumdayız. Gözümüzü açtık kendimizi dünya denilen bir uçakta bulduk. Güneşin etrafında 108.000 km hızla, kendi etrafında 1670 km hızla uzayın içinde yolculuk yapan bir uçağın içinde kendimizi bulduk. Günde ortalama olarak 250.000 insan bu uçaktan atılıyor. İnsanın ilk sorması gereken sorular neydi? Atılanlar nereye gidiyor? Beni bu uçağa kim bindirdi? Maksat nedir? Ölenler nereye gidiyor? tarzındaki sorulara cevap bulmadan eğlencelere, kariyer yapmalara yönelir miydi insan ? İşte buraya gelmekteki maksadı bulmamız lazım.

Peki maksadımızı arayalım o zaman. Bir cihazın maksadını en iyi kim söyler? Mesela bir telefonun maksadını en iyi kim söyler? O telefonu yapan söyler elbette. İşte bu kainatın sahibi, bizi yapan Zat Kur’an’da Zariyat Suresinde (tefsir olarak söylüyorum) diyor ki ; “ İnsanın bu dünyaya gönderilişinin hikmeti ve gayesi Halik-ı Kainatı tanımak ve O’na iman edip, ibadet etmektir.” Bakın önce tanımak dedi. Burada şunu söyleyebiliriz. İslamın temel öğretileri; mesela namaz gibi bazı vazifeleri yapmakta güçlük çekiyorum diyebiliriz. Pek çok insan bunu söyleyebilir. Hatta inanmıyorum diyenlerde olabilir.Buradaki temel sıkıntı şu: Allah’ı tanımamak. Biz kimin dediklerini yaparız. Mesela dışarda hiç tanımadığımız biri bize emirler verse yapar mıyız ? Yapmayız. Ama tanıdığımız, sevdiğimiz birisi olsa onun söylediklerini yaparız. Demek ki emir dinlemenin yani itaat etmenin, söz dinlemenin öncesinde olması gereken şey : tanımak. Bizim temel problemimiz bu. Eğer sıkıntı yaşıyorsak Allahı tanımamaktan. Çünkü biz nasıl Müslüman oluyoruz ? Biz Müslümanlığı seçerek değil de anne,baba Müslüman olduğu,çevremiz Müslüman olduğu için Müslüman olduk. İşte buna “taklidi iman”denir. Bir de tahkiki iman var. Yani delilleriyle hakikaten neye inandığını öğrenerek iman etmek var. Çünkü biz bu asırda akıl çağındayız. Eğer bir iddianız varsa bunu delilleriyle ispat etmek durumundasınız. İşte din öğretileri konusunda araştırmalar yapıp, delilleriyle öğrenmeliyiz ki imanımızı tahkiki yapalım. Yani şurada telefonla ilgili (ilgi duyduğunuz) bir konu hakkında saatlerce konuşup özelliklerini arkadaşlarınıza anlatabilirsiniz belki. Ama inandığımız Zat hakkında 2-3 dakika konuşamıyorsak bu imanımızın taklidi olduğunu gösteriyor.

Peki Allah’ı nasıl tanıyacağız? Okullarımızda kainatla ilgili dersler alıyoruz.

Coğrafya,fizik,kimya,biyoloji ve daha bir çok ders bize Yaraticımız hakkında bir bilgi veriyor. Burada yeri gelmişken bir örnek vermek istiyorum. Bir öğretmen size bir kitap verdi ve size bu kitapla ilgili sunum hazırlamanızı istedi. Siz kitabı aldınız ve “kitabın boyu 20 cm, kalınlığı 3 cm , 200 sayfa, yazının formatı Ariel ” diye sunum yaptınız. Sizce doğru bir sunum olur mu ? Yani kitaptan asıl maksat bu mudur ? İçindeki manayı sunmak gerekiyor. Evet kitabın maddesini kullanacağız ama maddeyi kitabın manasını anlamaya aracı yapacağız. Biz fizik,kimya,biyoloji dersleri alıyoruz ama bu dersler şu

formatta kalırsa "İşte Güneşin bana uzaklığı şu kadar,şu gezegenin hızı şu kadar,kainatta kullanılan elementler şunlardır" dan öteye geçemeyip bunlardan bir mana çıkarmazsak aynen örnekteki gibi yanlış bir sunum olur. Bizim bu kainat dediğimiz kitaptaki manaları çıkarmamız lazım. Bu da okuduğumuz fizik,kimya,biyoloji gibi dersler sayesinde oluyor. Yani bizler ne kadar derslerimize çalışırsak o kadar Allah'ı tanımak için gayret sarf etmiş olabiliriz.

Nasıl mı ? Bir örneğini biyolojiden vereyim isterseniz . Bir elmanın oluşabilmesi için neler lazımdır? Su, toprak, güneş, oksijen , tohum vs. gibi şartlar lazım. Peki bütün bu saydıklarımız güneş, toprak vs. en temelde neyde oluşuyor ? Atomlardan. Atom normalde cansız bir madde. Yani görme, duyma, merhamet, yardımseverlik gibi sıfatları yoktur bu yüzden. Ama biz elmayı yediğimiz zaman kokusunun burnumuza, lezzetinin dilimize, içindeki mineral ve enzimlerin midemize uygun olduğunu görüyoruz. O zaman ya diyeceğiz ki "bu atomlar benim dilimdeki tat alma resöptörlerini bilip,tanıyorlar" ya da "bunu onlara midemi, dilimi bilen yani beni tanıyan birisin onlara yaptırıyor."

Ya da coğrafyaya bakalım. Örneğin bir hortumun yangını söndürdüğünü görseniz ama hortumu tutan eli görmesiniz ne dersiniz ? Bu hortum mu yangını söndürüyor dersiniz yoksa hortum yangın söndüremez hortumu tutan bir elin olması lazım mı dersiniz ? Elbette ikincisi. Neden çünkü hortumda hayat yoktur. Hayat olmadığı için görme, duyma, merhamet etme gibi sıfatları da yoktur. Bu yüzden hortumu tutma kudretine, yangını söndürme merhametine sahip birisi olması lazım diyorsunuz. İşte bulut dediğimiz varlığı da bu hortuma benzetebiliriz. Çünkü nasıl hortum yangın söndürme, ateşin hararetini azaltma vazifesinde kullanılıyorsa, yağmur da yeryüzünün hararetini teskin ediyor. Canlılara yaşam imkanı bu vesile ile sağlanılıyor. Şimdi ne dememiz gerekiyor. Bu bulut hortumunu tutan yoktur mu diyeceğiz ? Yoksa bulut bir sebeptir onu tutan bir el mi var diyeceğiz ?

İşte arkadaş okullarımız da okumuş olduğumuz birçok ders bize Allah'ı tanıttırıyor. Onun okul derslerimize daha çok çalışıp, daha çok kitaplar okuyup bu şekilde Allah'ı tanıyıp vatana,milllete faydalı birer fert olmalıyız. Ben küçük iki örnek verdim vaktinizi almamak için. Siz daha çok araştırıp bilgi edinebilirsiniz. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.